

# HVAD ER ISLAM?



*I Allah Den Mest Barmhjertiges Navn*  
*” Og giv godt budskab (O Muhammad)*  
*til dem, der tror og handler retfærdigt, at*  
*de vil få haver (Paradis), gennem hvilke*  
*floder strømmer...”*  
*(Koranen, 2:25)*

**Vi befinder os alle på en lille blå planet i et umådeligt stort univers. Hvorfra er dette enorme univers opstået? Er der nogen overbevisende forklaring på universets eksistens?**

De fleste mennesker anerkender, at ingen by kan fungere uden en sund administration, og at ingen stat kan overleve uden en ansvarlig leder. De fleste anerkender også, at intet bliver til af sig selv. Når vi så ved, at universet eksisterer, at det fungerer på den mest organiserede og planmæssige måde, og at det tilsyneladende har fungeret i milliarder af år, kan vi da påstå, at det skyldes rene tilfældigheder og lykketræf? At både vores egen og universets eksistens er meningsløse tilfælde?

Mennesket, ja selv hele Mælkevejen, udgør kun en forsvindende lille del af universet. Hvis vi som mennesker kan lægge planer og forstå fordelene ved organiseret planlægning, så må den perfekte orden og sammenhæng, som vi ser i vor egen og universets eksistens, ligeledes bero på nøje planlægning.

Den logiske konsekvens af dette er, at der er en formgiver bag vores tilsyneladende rent materielle eksistens, som forårsager tingenes tilblivelse. Denne formgiver får tingene til at hænge sammen og bevæge sig på den organiserede måde, de gør. Bag naturens rørende skønhed er der altså en skaber, som frembringer dette overvældende kunstværk med en hensigt. Da universet er ordnet og styret, burde vi spørge, hvordan denne orden er opstået. Den mest effektive metode at besvare dette spørgsmål på er at ræsonnere sig frem til en konklusion.

Tag din mobiltelefon som et eksempel: den er lavet af glas, plastik og metal. Glas fremstilles af sand, plastik fremstilles af olie og metaller udvindes af jorden. Forestil dig så, at du kom gående i en ørken, hvor der er rigelige mængder af sand, olie og metaller i jorden, og du pludselig fandt en mobiltelefon liggende i sandet. Ville du tro på, at den havde frembragt sig selv? At solen havde skinnet, vinden blæst, lynet slået ned, og olien boblet frem på jordens overflade og blandet sig med sandet





og metallerne og at der så efter millioner af år, tilfældigt var fremkommet en mobiltelefon? Ingen ville tro på sådan en forklaring. En mobiltelefon er tydeligvis noget, der er samlet på en organiseret måde. Det ville derfor være rationelt at tro, at den havde en designer. Det er på samme måde med universet omkring os. Ville det ikke være rationelt at sige, at det har en designer? Denne "designer" er bedst forklaret ved Guds eksistens.



## GUDSBEGREBET

Muslimere anerkender denne Skaber under navnet Allah - "Gud." Han kan hverken være menneske, dyr eller plante. Ej heller et afgudsbillede eller en statue fordi ingen af disse ting kan frembringe sig selv eller selvstændigt frembringe noget andet af intet. Han er forskellig fra alle disse, fordi Han er Skaberen og Opretholderen af alle disse ting. Skaberen af alt må nødvendigvis være anderledes og større end alt det, som Han skaber.

Der er forskellige måder at lære Allah at kende på. Ikke blot er verdens

store mirakler og forbløffende under tegn på Hans eksistens. Allah Selv kommer os også til hjælp gennem de mange profeter og åbenbaringer, som Han har sendt til menneskeheden. Disse har op igennem historien fortalt menneskene alt, hvad vi behøver at vide om Allah.

Der er en direkte forbindelse - uden mellemlid såsom helgener, amuletter o. lign. - fra menneskenes bønner til Allah. Islam befrier mennesket fra al frygt og overtro ved at bevidstgøre os om Allahs nærvær og menneskets pligter i forhold til Ham.



## ISLAM SOM BUDSKAB

Islam er ikke nogen ny religion. Den videregiver i sit væsen det samme budskab, som blev åbenbaret til alle profeterne; deriblandt Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammed, fred være med dem alle. Men det budskab, som blev åbenbaret for Profeten Muhammed, er Islam i sin endelige form.

Ordet *Islam* er lingvistisk på arabisk



dannet af ordstammen s-l-m, der også danner arabiske ord som fred, underkastelse og sikkerhed. Ved at underkaste sig Gud opnår mennesket indre fred og sikkerhed i dette liv og i det hinsides.

Ordet *muslim* betyder en person, der underkaster sig Gud. Dermed er Islam den fuldstændige hengivelse og underkastelse til Allahs budskab. Alle Guds profeter og sendebude har derfor også været muslimer.

Troen på én gud kræver, at vi ser på hele menneskeheden som én familie under den fælles Skaber og Forsørgers almægtighed. Islam er anti-racistisk og forkaster ideen om et udvalgt folk. Enhver kan blive muslim. Kravet er blot, at man tror på det islamiske budskab forkyndt af Profeten Muhammed og derefter praktiserer Islams lære.

Man kan ikke sætte lighedstegn mellem muslimers handlinger og Islam. Muslimer er mennesker, og som mennesker er vi alle fejlbarlige. Hvis man vil vide, hvad Islam indeholder, må man studere kilderne i stedet for

at se på muslimernes handlinger. Disse kilder er Koranen og beretningerne fra Profeten Muhammed, fred og velsignelser være med ham.



## KORANEN

Koranen er Allahs sidste åbenbarede Ord og den primære kilde til Islams lære og love. Den omhandler troen på Gud, forholdet mellem menneske og Gud, mellemmenneskelige relationer, jura, beretninger om de tidligere profeter og generationer, den åndelige verden samt livet i det hinsides.

Koranen er ord for ord den samme i dag, som den var på Profeten Muhammeds tid. Når vi taler om Koranen, er det den arabiske Koran. Alt andet er blot oversættelser af dens indhold til andre sprog.



## HADITH

Profetens undervisning, udtalelser og handlinger er omhyggeligt rapporteret og samlet af hans hengivne



ledsagere. De kaldes *hadith* og forklarer og udvider forståelsen af Koranens vers. Beretningerne beskriver Profeten Muhammed, fred og velsignelser være med ham, som en barmhjertig far og ægteemand, som en retfærdig statsleder og tolerant forkynder for hele menneskeheden. Hans liv bliver derved også et konkret og nærværende forbillede for mennesker i dag.

At tro på Allah og at handle ret er den eneste vej til Paradis for alle mennesker. Men troen alene er ikke nok. Denne tro må udtrykkes gennem handlinger.



## ISLAM'S FEM SØJLER

Islam hviler på fem søjler:

### 1. Trosbekendelsen

*Jeg bevidner, at ingen og intet udover Allah er værdig til tilbedelse, og jeg bevidner, at Muhammed er Hans slave og sendebud.*

Dette er den islamiske trosbekendelse, som man, udover at fremsige, skal tro på for at være muslim.

### 2. Bøn

De fem tidebønner udføres dagligt som en pligt overfor Allah. De styrker troen på Allah og opmuntrer mennesket til en højere moral. De renser hjertet og forebygger fristelsen til at begå uret og ondskab. Bønnerne skal udføres indenfor et fastsat tidsrum og efter Profeten Muhammeds anvisning. Bønnerne er:

1. Morgenbønnen
2. Middagsbønnen
3. Eftermiddagsbønnen
4. Solnedgangsbønnen
5. Aftenbønnen

### 3. Zakah

*Zakah* er en slags formueskat. Den lingvistiske betydning af ordet er "renselse", og islamisk set betegner det den årlige andel, som en muslim skal afgive af sin formue. Man er forpligtet til at give zakah, hvis man besidder et bestemt beløb. Værdige modtagere af zakah er defineret i Koranen som bl.a. de fattige og





Mekka





nødlidende. Zakah har en humanitær og socialpolitisk værdi, men zakahs åndelige betydning er meget dybere end det.

#### 4. Faste i Ramadanen

Årets 9. måned, Ramadan, er for muslimer en glædelig måned. Det er den måned, man faster ved at afholde sig fra mad, drikke og seksuelt samkvem fra daggry til solnedgang. Fasten udvikler bl.a. social samvittighed, tålmodighed, uselviskhed og viljestyrke. Fastedagen startes med et let måltid, og ved solnedgang samles familierne ofte og bryder fasten i fællesskab i hjemmet eller i moskeen. Måneden afsluttes med Eid ul-fitr festen, der er en af muslimernes to årlige højtider.

#### 5. Pilgrimsrejsen

Pilgrimsrejsen til Mekka i Saudi Arabien skal udføres en gang i livet, hvis man kan overkomme det finansielt og fysisk. Det er den største religiøse sammenkomst i verden, hvor mere end tre millioner muslimer fra hele verden mødes for at tilbede deres Herre og styrke sammenholdet mellem verdens muslimer. Pilgrimsrejsen

er en demonstration af Islams almengyldighed og muslimernes broderskab og lighed.

## ISLAMSK GRUNDLÆGGENDE TROSSØJLER

Troen består af seks søjler:

### 1. Troen på Gud

Allah, Den Højeste, Evige, Almægtige og Nådefulde Skaber og Forsørger. Han er unik og uafhængig af det skabte. Vi kan ikke begribe Hans storhed, og intet er lig Ham. Der kan derfor ikke være nogen anden guddom end Ham. Alt andet end Allah er skabt og har derfor ingen ret til at blive tilbedt. Allah siger om Sig Selv i Koranen:

*Sig (o, Muhammad): "Han, Allāh, er Æne. Allāh-us-Samad (den Selvforsynende Mester, som alle skabninger er afhængige af). Han føder ikke, og ej heller er Han født.*

*Og ingen er Hans lige.*

(Koranen, 112)



## 2. Troen på Guds engle

Englene er skabt af lys. De kræver hverken føde, drikke eller søvn. De laver intet andet end at tillbede Allah i alle deres handlinger. De er ærede tjenere anvist bestemte funktioner, og de handler kun på Allahs befaling. Blandt dem er ærkeenglen Gabriel, hvis opgave bl.a. var at viderbringe budskaber fra Gud til Guds udvalgte profeter. Åbenbaringerne til profeterne modtog de ord for ord via Gabriel.

Ydermere var det Gabriel, der overbragte Jomfru Maria nyheden om, at hun skulle være Jesus' moder.

## 3. Troen på alle Guds skrifter og åbenbaringer

Profeterne modtog skrifterne som en barmhjertig gestus fra Gud for at vise deres respektive samfund vejen til Ham. I Koranen nævnes Moses' Tora, Davids Salmer og Jesus' Evangelium. Men længe før Muhammed fik åbenbaret Koranen, var disse bøger og åbenbaringer gået tabt eller delvist blevet ændret og forfalsket. Den eneste autentiske og komplette

af Guds bøger, som findes i dag, er Koranen.

## 4. Troen på alle Guds profeter

Muslimere tror på samtlige Guds profeter uden forskelsbehandling i troen på dem. Den, der fornægter troen på blot en af dem, kan ikke kalde sig muslim.

Profeterne blev udvalgt af Allah for at undervise menneskene og overbringe Hans guddommelige budskab uden hverken at lægge til eller trække fra.

Blandt profeterne har Allah nævnt fem, som han kalder dem med stærk viljestyrke. Disse er: Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammad, fred og velsignelser være med dem alle.

Profeten Muhammed står som den sidste profet og kaldes derfor også 'Profeternes Segl'. Det er hans budskab, der er det endelige budskab og derfor det, der skal følges indtil dommedagens komme.

Denne verden vil en dag nå sin afslutning. Efter Guds ordre vil de døde



genopstå til deres endelige og retfærdige forhør.

## 5. Troen på Dommedagen

Gud skelner mellem mennesker, der har fulgt Islams budskab som det blev åbenbaret til deres samtids profeter og de, der har forkastet det.

Efter Profeten Muhammeds komme er det Islam i sin nuværende og endelige form, som menneskeheden vil blive stillet til ansvar for at følge.

De med gode gerninger vil blive belønnet i Paradisets Have, og de med dårlige gerninger vil blive straffet i Helvede, indtil de bliver fritaget derfra med Allahs nåde.

Men mennesker, som bevidst har fornægtet Allah og profeternes budskaber, forbliver i Helvede i al evighed.

## 6. Troen på skæbnen, den gode som den onde

Allah har udmålt og forudbestemt skæbnen for alle skabninger i overensstemmelse med Sin altomfattende viden og visdom. Dette betyder,

at Han har viden om alt, hvad der er sket og alt, hvad der vil ske, før det sker. Denne altomfattende viden er unik for Allah. Det er kun Ham, der ved, hvad der er til menneskeheden bedste, både på individ- og samfundsniveau. Herom siger Allah følgende i Koranen:

*"... og måske vil I afsky noget, der er bedst for jer og måske vil I elske noget, der er dårligt for jer. Allah ved (alt), og I ved ikke."*

(Koranen, 2:216)

Derfor kan skæbnen nogle gange umiddelbart synes dårlig for os, men på langt sigt vise sig at være god, og andre gange kan det være omvendt. Intet sker imod Guds vilje. Han er Herskeren og styrer alt. Han er vis og nådefuld, og alle Hans handlinger har en betydningsfuld hensigt, som nogle gange er tydelig for os og andre gange er skjult.

Når troen på dette er rodfæstet i menneskets sind og hjerte, vil det være trygt i denne verden.



*”Oh I mennesker, der er sandelig kommet et klart bevis til jer fra jeres Herre, og Vi har åbenbaret jer et klart lys. Hvad da dem angår, som tror på Allah og holder fast ved Ham, dem vil Han lade indgå i Sin Barmhjertighed og Nåde og føre dem til Sig ad den rette vej.”*

(Koranen, 4:174-175)

Har du lyst til at læse mere om Islam, besøg da vores hjemmeside hvor du bl.a. kan høre uddrag fra Koranen reciteret på arabisk og engelsk.

Der er mange veje gennem livet.  
Hvilken vej vælger du?

[profeternesvej.dk](http://profeternesvej.dk)

