

Tafsir vers 123.124 surah Taa Haa

[nederlands - dutch - الهولندية]

auteur: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: Miftah daarsoes-sa'aadah : 1: 207-208
Islaam.be

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2014 - 1435

IslamHouse.com

Islam voor iedereen

تفسير آية 123:124 من سورة طه
« باللغة الهولندية »

المؤلف: ابن القيم الجوزية

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

مصدر: مفتاح دار السعادة 208207

2014 - 1435

IslamHouse.com

Alle lof behoort aan Allah.

Tafsir surah Taa Haa 20: 123.124

“En degene die Mijn leiding volgt, zal niet dwalen, noch triest zijn... En degene die zich wegkeert van Mijn herdenking zal een nauw leven leiden, en zal op de dag van de opstanding door Ons blind verzameld worden, waarop hij zal zeggen: “O Mijn Heer, waarom hebt U mij blind verzamelt, terwijl ik voorheen kon zien? Hij zal zeggen: Dit omdat Mijn tekenen tot jou gekomen zijn, en jij hen vergat, zo ook, zal jij vandaag vergeten worden.” [Surah Taa Haa 20:124]

Ibn al-Qayyim zegt hierover: **En degene die zich wegkeert van Mijn herdenking zal een nauw leven leiden** Een nauw leven werd door meerdere als de straf van het vuur beschreven, en hebben gezegd dat dit één van de verzen is die erop duidt dat de straf van het graf bestaat, want Allah zegt daarna: **En zal door Ons op de dag van de opstanding blind verzameld worden, waarop hij zal zeggen: "O Mijn Heer, waarom hebt U mij blind verzamelt, terwijl ik voorheen kon zien."** Jij zal in de straf gelaten worden, net zoals jij het liet om Mijn verzen in praktijk te brengen, op deze manier heeft Allah de straf van het

graf (het nauwe leven) en de straf van het hiernamaals vermeldt.

Vervolgens gaat ibn al-Qayyim verder en zegt: Wat wij hieruit kunnen begrijpen is dat degene die zich wegkeert van Zijn herdenking –en dit is de leiding die gegeven werd (door Allah) en wanneer men die volgt men niet zal dwalen noch triest zal worden – dat men dan een nauw leven zal leiden. In tegenstelling tot degene die zich aan de belofte houdt, hij werd door Hem een goed leven beloofd in dit leven, en een beloning in het hiernamaals, De Allerhoogste heeft gezegd:**De man of vrouw die het goede doen, terwijl zij geloven (in Allah en de beloning) zullen wij van een goed leven voorzien (op deze wereld) en Wij zullen hen (in het hiernamaals) belonen volgens het beste dat zij verrichtten.**” [Surah An-Nahl 16:97]

Allah heeft degene die zich dus aan deze belofte houdt beloofd van een goed leven en een snel welslagen in dit leven, en een grote beloning in het hiernamaals volgens de beste daden die hij verrichtte.

Dit in tegenstelling tot degene dit dit nauwe leven zal leiden in zijn graf, en die vergeten zal worden, en gelaten zal worden in de straf van het vuur!

Door: Ibn al-Qayyim al Jawziyyah met het nazicht van
Sheich 'Alie Hasan Al-Halabie

Bron: Miftah daarsoes-sa'aadah: 1: 207-208

Link: Islam.be

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

المكتب الإسلامي للدعوة والوعية العالمية بالربوة

Islamic Propagation Office in Rabwah

P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065

FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com

<http://www.islamhouse.com>