

# Gedwongen uithuwelijk

[ nederlands - dutch - الهولندية ]

Shaykh Saalih al-Fawzaan

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: <http://www.af.org.sa> nummer Fatwa: 526

2013 - 1434

IslamHouse.com

# حكم الزواج الإجمالي

«باللغة الهولندية»

شيخ صالح الفوزان

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

مصدر: <http://www.af.org.sa> nr Fatwa: 526

2013 - 1434

IslamHouse.com



## Gedwongen uithuwelijk.

**Vraag:** aan Shaykh Saalih al-Fawzaan

Een vragensteller zegt: Mijn moeder wil mij laten trouwen met een meisje die ik niet wens te trouwen. Dus wat is de oplossing

**Antwoord:** De oplossing is dat je haar overtuigt. En zegt, ik wil niet met haar trouwen. En ze dwingt je niet hiertoe, ze heeft niet het recht om je te dwingen. Niet jouw vader, niet jouw moeder, niemand (mag jou dwingen). Een mens wordt niet gedwongen (te trouwen). Van de voorwaarden van de geldigheid van het huwelijk is tevredenheid. Tevredenheid van de echtgenoot en de echtgenote. Niemand wordt gedwongen.

Bron audio: <http://www.af.org.sa>  
Nummer Fatwa: 526