

Fatwa sheikh ibn Oteimien over alhadj

[nederlands - Dutch - الهولندية]

Mohammed bin Salih Al-Oethaimine

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

2012 - 1433

IslamHouse.com

أعمال الحج

« باللغة الهولندية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

2012 - 1433

IslamHouse.com

Alle lof behoort aan Allah.

Regelgeving van de Bedevaart (Hadj)

Vraag: Sheikh, wat is de regelgeving betreffende de bedevaart

Antwoord: De hadj is verplicht met een consensus onder de moslims, oftewel (verplicht) vanuit het boek (de koran) de soennah en consensus onder de moslims. En het is een van de fundamenteën van de islam vanwege de uitspraak van de meest verhevene

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, Allah is voorzeker onafhankelijk van alle werelden. [ale imraan:97]

En de profeet heeft gezegd: ((Allah heeft voor jullie de bedevaart verplicht gesteld verricht dus de bedevaart.))[muslim]

En de profeet heeft gezegd: ((De islam is op vijf zaken gefundeerd: het getuigen dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaat, het vasten van de ramadan en de bedevaart naar het heilige huis van Allah verrichten.)) [Bukharie & Muslim]

Diegene die de verplichting van de bedevaart ontkent is een ongelovige afvallige van de islam. Behalve als hij onwetend is hierover. Het is mogelijk dat iemand onwetend is over deze zaak. Zoals iemand die nieuw is in de islam, of opgegroeid is in een verre dorp en totaal niets van de islamitische wetgevingen kende. Voor hem is er een excuus voor zijn onwetendheid. Hem moet

men leren en de regelgeving verduidelijken, wanneer hij dan nog blijft ontkennen dan word hij als afvallige bestempeld

Wat betreft diegenen die het niet verrichten (de bedevaart) uit nalatigheid met de kennis van de verplichting dan word hij niet ongelovig, maar hij bevind zich in een groot gevaar. En sommige van de mensen van kennis hebben gezegd dat hij ongelovig word.

Al Allamaah Imaam ibn Otaymeen (Rahimahoe Allaah) Fiqh al ibadaat pagina 304/305 vertaald door een broeder.