

Islam

Onderwerping Overgave

:

[]

revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie

:

Bron: ondekislam.nl

ondekislam.nl :

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

1430-2009

islamhouse.com

Islam voor iedereen

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Islam

Onderwerping, Overgave

Inhoud

1. Islam algemeen.....	3
2. De moslim	4
3. De vijf belangrijkste zaken waarop de Islam is gebaseerd.	5
4. Islamitische geloofsleer.....	7
5. De Koran	7
6. Mohammed (v.z.m.h.), de zegel der Profeten.	8
7. Islam en het sociale leven.	9
8. Hoe verhoudt de Islam zich tot het Christendom en het Jodendom?	10

1. |Islam algemeen

Het eerste wat men dient te weten en goed begrijpen , wat de ware betekenis van het woord "Islam" werkelijk is.

De islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus (v.z.m.h.) of, het Buddhisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of het Confucianisme dat genoemd is naar Confucius of het Marxisme dat genoemd is naar haar ideologische vader Karl Marx.

Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes.

De religie "Islam" is de ware religie van "Allah" en als dusdanig het centraal principe van Allah's religie; de totale onderwerping aan Allah's wil.

Het Arabisch woord "Islam" betekent onderwerping of overgave, aan de wil van de enige echte God die, Alleen, het waard is om aanbeden te worden. Zoals bevestigd in de Koran, toen de profeet Mohamed met 'de volken van het boek' (Joden en Christenen) redetwiste.

"...En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: "Hebt gij u onderworpen (aan Allah)?" Als zij zich onderwerpen, dan zijn zij op het rechte pad ...
[Koran 3:20]

Het woord *Islam* betekent: 'gehoorzaam aan God', maar het betekent ook 'vredelievend'.

Hieruit kunnen we afleiden dat de Islam -wat de geloofsleer-(*al'aqida*) betreft- geen nieuwe religie is, die door de profeet Mohammed (vz mh) in de zevende eeuw in Arabië werd geïntroduceerd, het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd.

Islam is de religie (*deen*), die aanvankelijk aan Adam, de eerste mens en de eerste profeet van God, werd geopenbaard, het was tevens de religie van alle profeten, die na hem volgden.

De naam van Gods religie 'Islam', is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart God:

"Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen."

[Koran 5:3]

"Voorwaar, de enige godsdienst bij Allah is de islam"

[Koran 3:19]

Islam is niet een religie dat exclusief door één etnische groep of door één volk kan geclaimd worden, het is de religie voor de gehele mensheid, Allah verklaart in zijn heilige boek

"Gezegend is Hij, die de Forqaan ('het onderscheid' i.e. de Koran) aan Zijn dienaar heeft neder gezonden, opdat hij een waarschuwer moge zijn voor alle volkeren."

[Koran 25:1]

In de bijbel bvb, staat nergens dat God tegen het volk van Mozes v.z.m.h. of tegen zijn nakomelingen zegt dat hun religie het Judaïsme is of zal zijn, noch zei hij aan Christus dat zijn volgelingen Christenen zullen genoemd worden.

Zij predikten zoals de profeten vóór hen de onderwerping aan Gods wil, *Islam*, en hij waarschuwde tegen de valse Goden van de menselijke verbeelding.

"...Hoewel de mesias zei: o kinderen van Israëel, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer. Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het paradijs verboden. En de bestemming zal de hel zijn, en voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers"

[Koran 5:72]

2. De moslim

Een moslim is een persoon die de Islamitische godsdienst aanhangt. Meer dan een miljard mensen van alle volken, nationaliteiten en culturen over de hele wereld zijn moslim. Van de rijstvelden in Indonesië over de woestijnen in het hart van Afrika en de wolkenkrabbers in New York tot de Bedoeïenkampen in Arabië! Slechts 18% van de Moslims woont in de Arabische wereld; een vijfde in Afrika ten zuiden van de Sahara. De grootste Moslimgemeenschap ter wereld is in Indonesië. In grote delen van Azië leven Moslims; terwijl er aanzienlijke minderheden leven in India, China, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika, Oost- en West Europa

3. De vijf belangrijkste zaken waarop de Islam is gebaseerd.

1: Ashahada, geloofsbelijdenis, of getuigenis van het geloof in de Eenheid van Allah en de profetschap van Mohamed.

2: Assalaat of het gebed, het verrichten van de dagelijkse gebeden

3: Azzakaat of het geven van aalmoezen aan de armen

4: Ramadan of vasten

5: Hady, bedevaart naar Mekka voor degen die financieel en lichamelijk er toe in staat zijn

Asshahada, of geloofsbelijdenis

“Er is niemand die het recht heeft aanbeden te worden behalve God en Mohammed is Zijn Boodschapper.”

Deze geloofsbelijdenis wordt de *Shahada* genoemd, een simpele formule die alle gelovigen uitspreken. De betekenis van deze belijdenis is het geloof dat het enige doel van het leven is om God te dienen en te gehoorzamen, en dat dit bereikt kan worden adhv de leringen, verkondigingen en handelingen van de Laatste Profeet, Mohammed (vrede zij met hem) aan te leren.

Assalaat, of het gebed

Salaat is de naam van de verplichte gebeden die vijf keer per dag verricht worden en die een directe link vormen tussen de aanbidder en God. Deze vijf rituele gebeden bevatten verzen van de Koran en worden opgezegd in het Arabisch, de taal van de Openbaring.

Azzakaat, of armenbelasting

Een belangrijk principe van de Islam is dat alles aan God toebehoort, en dat rijkdommen daarom aan de mensen in bewaring zijn gegeven. Het woord Zakaat betekent zowel ‘zuivering’ als ‘groei’. Het opzij zetten van een deel voor de behoeftigen zuivert onze bezittingen, en zoals het snoeien van planten, herstelt dit het evenwicht en het bemoedigt verdere groei.

Ramadan of vastenmaand

Elk jaar in de maand Ramadan vasten de moslims die daartoe in staat zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Ze onthouden zich van eten, drinken en seksuele omgang met hun echtgeno(o)t(e)(n). Alhoewel vasten heilzaam is voor de gezondheid, is het hoofdzakelijk een manier van zelfreiniging en zelfdiscipline. Door zichzelf het aardse comfort te ontzeggen zelfs voor een korte tijd, kan een vastende persoon zich richten op zijn of haar doel in het leven door zich constant bewust te zijn van de aanwezigheid van God.

Hadj of bedevaartstocht

De bedevaart naar Mekka, de Hadj, is alleen een verplichting voor diegenen die daar financieel en lichamelijk toe in staat zijn. Desalniettemin gaan er elk jaar meer dan drie à vier miljoen mensen naar Mekka vanuit elke uithoek van de wereld, wat de verschillende volkeren een unieke kans biedt om kennis met elkaar te maken.

De jaarlijkse Hadj begint in de twaalfde maand van het Islamitische jaar (gebaseerd op de maancyclus, niet op de zonnecyclus zoals de Westerse jaartelling). Pelgrims dragen speciale kledij: eenvoudige, witte gewaden waarmee de mensen zich ontdoen van elk onderscheid tussen sociale klassen en culturen, zodat iedereen als gelijke voor God staat.

De rituelen van de Hajj stammen uit de tijd van de Profeet en voorvader Ibrahim (Abraham) vrede zij met hem. Deze rituelen omvatten het zevenmaal rondgaan om de Ka'bah, (gebouwd door Abraham en zijn zoon Ismael), en het zevenmaal heen en weer rennen tussen de heuvels Safa en Marwa, zoals Hagar (de vrouw van Abraham) deed toen ze naar water zocht voor haar zoon. De pelgrims staan later samen op de wijde vlakte van Arafat (een grote uitloper van de woestijn buiten Mekka) en bidden gezamenlijk om de vergiffenis van God, in wat vaak gezien wordt als een voorproef van de Dag des Oordeels.

4. Islamitische geloofsleer

Moslams geloven in:

- 1. De Ene, Unieke, Onvergelijkbare, Genadige God.** De Enige en Onderhouder van het universum; de Enige die het recht heeft aanbeden te worden, niemand of niets anders mag buiten Allah aanbeden worden, geen zon noch sterren noch bomen, geen mens geen engelen niets(!) en, niets wordt uitgelegd in de Van Dale (woordenboek) als geen enkel ding, of geen enkele zaak.
- 2. De Engelen,** geloven in hun existentie en dat ze van licht zijn geschapen. Onder hen zijn er die wij hun namen kennen zoals bv Gibrile (Gabriele), Israfiel en Mika-iel.
- 3. De heilige boeken** die door Allah geopenbaard zijn geweest zoals de Koran aan Mohamed, het Evangelie aan Isaa (Jezus), de Thora aan Moussa (Mozes), Zaboor aan Dawud (David).
- 4. De Profeten,** door wie zijn openbaringen aan de mensheid werden verkondigd. Zoals de vijf belangrijkste: Nooh (Noah) Ibrahim (Abraham) Moussa (Mozes) Isa (Jezus) en Mohammed.
- 5. De Dag des Oordeels** en in de individuele verantwoordelijkheid voor iemands daden.
- 6. In Gods volledige beschikking over het lot,** hetzij goed of kwaad; en in het leven na de dood.

5. De Koran

De Heilige Koran is een volledig document van de exacte woorden zoals geopenbaard door Allah via de Engel Jibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed (v.z.m.h.).

De Heilige Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere Moslim. Het behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aangaan zoals wijsheid, aanbedding en wet. Maar het basisthema is de relatie tussen Allah en zijn schepselen.

Tegelijkertijd verschaft de Koran ons richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, gepast menselijk gedrag en eerlijke economische principes. Naast de Heilige Koran verwijzen Moslims ook –aan de hand van de Hadith- naar het leven van de Profeet (vrede zij met hem) als tweede bron van leiding. Geloof in de Soenna, het voorbeeld van de handelingen van de Profeet (v.z.m.h.), vormt een essentieel onderdeel van het Islamitisch geloof.

6. Mohammed (v.z.m.h.), de zegel der Profeten.

Mohammed (v.z.m.h.) werd geboren in Mekka, in het jaar 570 (na Christus.), gedurende een periode in de geschiedenis die de Europeanen de Middeleeuwen noemen.

Toen hij nog jong was, werd Mohammed (v.z.m.h.) bekend om zijn waarheidlievendheid, vrijgevigheid en oprechtheid en kreeg als bijnaam Al-Amien; de betrouwbare. Mohammed (v.z.m.h.) had een beschouwende aard en verafschuwde de decadentie van zijn gemeenschap. Op veertigjarige leeftijd, tijdens een meditatieve terugtrekking, ontving Mohammed (v.z.m.h.) zijn eerste openbaring van God, door de aartsengel Djibriel (Gabriël). Deze openbaringen duurden 23 jaar en vormen de volledige onaangetaste inhoud van de Koran.

Mohammed (v.z.m.h.) begon de woorden die hij van Djibriel (Gabriël) hoorde te reciteren, en de waarheid te verkondigen die Allah s.w.t. aan hem had geopenbaard. De mensen in Mekka waren doordrenkt in onwetendheid en dwarsboomden Mohammed (v.z.m.h.) en zijn kleine groep volgelingen op alle mogelijke manieren. Deze vroege Moslims leden onder een bittere vervolging.

In 622, gelaste Allah s.w.t. de Moslingemeenschap om te emigreren. Deze gebeurtenis, de Hidjra (migratie), toen zij uit Mekka naar de stad Medina vertrokken, ongeveer 300 kilometer naar het noorden, markeert het begin van de islamitische jaartelling. De inwoners van Medina verschaften Mohammed (v.z.m.h.) en de moslims een veilige thuishaven waar de Islam groeide. Na enkele jaren keerden de Profeet (v.z.m.h.) en zijn volgelingen terug naar Mekka, waar ze hun vijanden vergiffenis schonken en de Islam definitief vestigden.

Mohammed (v.z.m.h.) overleed op van drieënzestigjarige leeftijd en werd begraven in Medina. Ten tijde van zijn dood was het grootste gedeelte van het Arabisch Schiereiland Islamitisch, binnen een eeuw tijd breidde de Islam zich westelijk uit tot in Spanje oostelijk tot in China.

Moslams geloven dat God zijn Boodschapper en Profeet Mohamed (v.z.m.h.) naar alle mensen heeft gezonden en dat de laatste boodschap aan de mensheid via de Aartsengel Jibriel (Gabriël) aan de profeet Mohamed, een bevestiging is van de eeuwige boodschap en bovendien een opsomming is van al hetgeen wat daarvoor is geopenbaard.

“Gezegend is Hij, die de Forqaan ('het onderscheid' i.e. de Koran) aan Zijn dienaar heeft neder gezonden, opdat hij een waarschuwer moge zijn voor alle volkeren”.

[Koran 25:1]

7. Islam en het sociale leven.

De familie vormt de hoeksteen van de Islamitische samenleving. De vrede en geborgenheid die geboden wordt door een stabiel gezin wordt hoog gewaardeerd en wordt als essentieel beschouwd voor de spirituele groei van de individuele leden.

Een harmonieuze sociale orde wordt tot stand gebracht door uitgebreide families; kinderen worden gekoesterd en verlaten zelden het huis voordat ze getrouwd zijn. Ouders worden zeer gerespecteerd in de Islamitische traditie en het zorgen voor de ouders wordt gezien als een eer en een zegen. Vooral moeders worden geëerd: de Koran leert dat moeders speciale aandacht en vriendelijkheid verdienen omdat zij zoveel moeten doorstaan tijdens de zwangerschap, geboorte en opvoeding. In de Koran staat:

“En Wij hebben de mens opgedragen goed voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder droeg hem in moeilijkheid op moeilijkheid en heeft hem voor twee jaren gezoogd. Betuig Mij en uw ouders dankbaarheid en tot Mij is de terugkeer”

[Koran 31:14]

Het huwelijk wordt sterk aangemoedigd in Islam. Een Moslimhuwelijk is zowel een heilig verbond als een wettelijke overeenkomst, waarin elke partner vrij is om wettelijke condities toe te voegen. Als gevolg hiervan is een scheiding, alhoewel ongebruikelijk, alleen toegestaan als laatste toevluchtmiddel.

8. Hoe verhoudt de Islam zich tot het Christendom en het Jodendom?

Moslams, Christenen en Joden gaan allemaal in hun oorsprong terug naar de Profeet en voorvader Abraham en zijn drie directe afstammelingen. Mohammed stamt af van de oudste zoon Ismaël, en Moesa (Mozes) en Isa (Jezus) stammen af van Isaäk (vrede zij met hen allen).

Moslams eerbiedigen en respecteren Isa (Jezus) in het bijzonder. Ze beschouwen hem als één van de grootste van de Profeten en Boodschappers van God. Een Moslim verwijst nooit simpelweg naar hem als "Jezus" maar voegt altijd de zin "vrede zij met hem" toe.

De Koran bevestigt de onbevleete ontvangenis van zijn moeder Maria bij zijn geboorte, en een speciaal hoofdstuk van de Koran is getiteld "Maryam" (naar Maria) als eerbetoon aan de moeder van Jezus. Jezus werd op wonderbaarlijke wijze geboren door dezelfde kracht die Adam (vrede zij met hen beiden) zonder vader tot leven had gebracht.

"Waarlijk, de gelijkenis van Jezus met God is als de gelijkenis van Adam. Hij schiep hem uit stof en zei tot hem: 'Wees!' en hij was."

[Koran 3:59]

Gedurende zijn missie als Profeet verrichtte Jezus (vrede zij met hem) vele wonderen. De Koran vertelt ons dat hij zei:

"Ik ben tot jullie gekomen met een teken van mijn Heer: Ik maak voor jullie uit klei de vorm van een vogel, dan blaas ik erin en door Gods gebod zal het een vogel worden. En ik genees de blinden en de melaatsen en ik doe de doden herleven met de Wil van God."

[Heilige Koran 3:49]

Mohammed, noch Jezus (vrede zij met hen) noch Mozes hebben de fundamentele leerstelling van het geloof in één God veranderd. Dit werd door de vorige Profeten gebracht, zij hebben het bevestigd en vervolmaakt.

En Wij zonden geen boodschapper vóór u zonder hem te openbaren: "Voorzeker er is geen God buiten Mij, aanbidt derhalve Mij alleen."

[Heilige Koran 21:25]

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

Islamic Propagation Office in Rabwah

P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065

FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@islamhouse.com

<http://www.islamhouse.com>