

פסיקה על מי שהקריאה לאיסלאם לא הגיעה אליהם

?שאלתי אחות נדיבה בשם אפמאה שאלה מדעית חשובה, והיא אמרה: מה גורלם של אלה שלא נכנסו למסגד

?האיסלאם לאחר המוות

:עניתי לה בשאלה הבאה

בוקר טוב, אחות אפמאה, ותודה על השאלה, ואני מצדיע לך ברצונך הכנה ללמוד על דת

:האמת מקובלת על אלוהים, והתשובה לשאלתך הנעלה היא כדלקמן

העם מתחלק לשתי קבוצות: קבוצה שהגיעה לפני שליחותו של הנביא מוחמד עם דת האסלאם, לפנ

שנים, ואנשים באו אחרי שליחותו - כמוך וכמוני

הסעיף הראשון: באשר לאלו שבאו לפני שליחותו של הנביא מוחמד (ה' יברך אותו וישן לו שלום), אזי אלו צריכים להיות

הם הלכו בעקבות הנביאים שנשלחו ביניהם, כי בני ישראל (יעקב), למשל, היו צריכים

להיות חסידים של הנביאים שנשלחו אליהם, החל ממשה ועד ישוע, יהי רצון שתפילות יהיו עליהם

.ושלום, כי מי שהולך בעקבות נביאו שאלוהים שלח אליו, הוא יהיה בין הניצולים ביום התקומה, ובין אנשי גן העדן

.הסעיף השני: באשר לאלו שבאו לאחר שליחותו של הנביא מוחמד (ה' יברך אותו וישן לו שלום) - כמוך וכמוני

אז הם חייבים להאמין במוחמד, וללכת אחר השריעה שלו, כי אלוהים הטיל חובה על כל האנשים

יהודים ונוצרים (נוצרים) להאמין במוחמד, עם אמונתם בנביאים הקודמים, היזהר

הגעתם לנקודה הזו (עם אמונתם בנביאים הקודמים), ישוע, משה, יחיא ואברהם

.ואחרים. כי אחד היסודות של דת האסלאם הוא להאמין בכל הנביאים, אבל שימו לב שוב

מה שנדרש הוא האמונה הנכונה בהם, כלומר האמונה שהם בני אדם כמונו (הם לא ילדים של אלוהים והם לא

.אלים), ושהם נשלחו על ידי אלוהים להדריך אנשים

,והחלק השני הזה של אנשים - והם אלו שהגיעו לדת האיסלאם - מתחלקים לשתי קבוצות

הראשון: אנשים שחיו את ילדותם ונעוריהם בדת אחרת מלבד האסלאם, כמוך, ואז כששמעו על דת

האסלאם, והם ידעו שאלוהים דורש מהם להיכנס אליו, הם נכנסו אליו והשתייכו אליו כפי שאנו רואים בו

סטטיסטיקה, וכמו מה שקרה עם פאדי ואחרים, ואלוהים יכתוב להם את הפרס

שני פרס, שכר האמונה בנביא המשיח שלהם, ואז שכר האמונה בנביא מוחמד, עליהם התפילה הטובה ביותר

.ומשלוח

הקטגוריה השנייה היא האנשים שקריאת האיסלאם ברורה להם, אך הם דחו אותה ונמנעו ממנה למעשה, הם דחו ודחו את דת האל שהוא קיבל וכפה על כל בני האדם. וזו דת האסלאם, ואלו נחשבים ככופרים, ומשמיצים הם כופרים, כי עונשו יהיה האש ביום התקומה אללה, העליון, אלוהים יקלל את הכופרים ויכין להם להבה * הם ישהו בה לנצח, לא ימצאו לא שומר ולא עוזר. "ביום שיהפכו פניהם לאש, הם יאמרו: "הלוואי והיינו מצייתים לאלוהים ונשמעים לשליח, אחות אפמאה היקרה, האדם החכם הוא זה שאם הוא רואה את הדרך ברורה וישרה, הולך בה זו הדרך של האסלאם ודרך האמונה, ודתות אחרות או שהומצאו ואין להן זכות יסוד מאת האדון, כמו בודהיזם והינדואיזם, או מעוות כמו יהדות ונצרות (ללא אשמה אפמיה, אבל זהו דיאלוג מדעי שבו יש צורך בכנות ובהירות מדעית. המציאות מעידה שדת המשיח התעוותה והפכה כעת לעבודת אלילים ואנשים, אז מה קורה בכנסייה אין מדובר בפולחן האדון (אלוהים), אלא בפולחן של תמונות וצלבים עשויים עץ וברזל. והפולחן של אנשים כמו משיח ואמו, ופולחן הח'ורי בנוסף לכך מה שקורה בכנסייה של שתיית יין, סחיטת נשים יפות וריקודים חדרי מוזיקה ועינויים למי ששואל את חורי שאלות מביכות ועוד דברים שכל בר דעת יודע הוא כנה עם עצמו שזה לא יכול להיות דת מאת האדון (אלוהים), וגם לא יכול להיות המשיח. הוא ציווה על אנשים לעשות זאת או תרגל זאת בעצמו לכן, רבים המשתייכים לנצרות בת זמננו למעשה קשורים כי הם מפחדים ממשוהו. הם יוצאים מזה, לא בגלל שהם משוכנעים שהם שייכים לזה. (יש יותר פרטים בספר שלי (דיאלוג מדעי שקט עם כמרים עליו. "סיכום הנאום הוא שמי ששומע ומבין את דת האסלאם, נאמר לו: "הכר את עצמך לפני מוות), אלוהים לא יקבל ביום התקומה דת אחרת מאשר דת האסלאם. "האסלאם הוא דת, והיא לא תתקבל ממנו, ובעולם הבא הוא יהיה בין המפסידים." ויאמר הקב"ה: "הדת עם ה כמה פסיקת בני התקופה שלא הגיעו אליהם בשורת השליחים עליהם השלום והברכה, ונאמר. האיסלאם בחדית'ים האותנטיים שהם יבחנו ביום התקומה: מי שיצליח. ביניהם ייכנס לגן עדן, ומי שלא ציית ייכנס לגיהנום, ומי שלא יגיע אליו קריאת האיסלאם מאלה שגדלו

בבורות רחוקים מהמוסלמים, כמו בתקופתנו, למשל, בפאתי אמריקה או בחופי הים. של אפריקה הרחוקה מהאסלאם, או מקומות דומים שהאסלאם לא הגיע אליהם, זה נבחן ביום התקומה, מצווה ואסור באותו היום: אם ייענו לציווי ויישמעו, יכנס לגן עדן, ואם לא יציית, יכנס לגיהנום,

והוא הרחיב את הסימן. אבן אל-קייים, ירחם ה' עליו, נתן משמעות זו בספרו: (דרך שתי ההיג'רות) בסוף הספר במחקר שהוא קרא: (תבקעת אל-מוקליף), והמשיך והאריך בזה, הסביר את דברי החוקרים, והזכיר את החדית'ים המוזכרים בזה.

אדם שההזמנה לא הגיעה אליו כי הוא רחוק מהאסלאם והמוסלמים, או אדם שהגיע לבגרות בעודו מטורף או אימבציל אין לו שכל, וכמו ילדי הפוליתאיסטים אם י

מותו צעירים בין הפוליתאיסטים. לפי אחת האמירות של אנשי הידע לגביהם, כולם ייבחנו ביום התקומה, אז מי שיענה ייכנס לגן עדן, ומי שלא יציית יכנס לגיהנום אנו מבקשים מאלוהים בשלום.

והאמרה הנכונה על ילדי הפוליתאיסטים, אם הם ימותו צעירים לפני המשימה: הם נמנים עם אנשי גן העדן, בגלל האותנטיות של החדית'ים המעידים על כך.

באשר לאלה שלא קיבלו מידע ברור על ידי קריאת האיסלאם, כמו אלה שחיים בג'ונגלים של אפריקה,

הקב"ה הכול יכול ישלח עבורם שליח ביום התחייה. אם הם יצייתו לו, הם ייכנסו לגן עדן, ואם הם לא יצייתו לו, הם ייכנסו לגיהנום.

מכיוון שאלוהים מרחם על עבדיו, הוא אינו מעניש איש עד לאחר שהוכחה נגדו.

מתייסר עד שנשלח שליח.

בטחונך, אחות אפמאה, אני מאחל לך הצלחה עבור ידע מועיל, מעשים ישרים והדת המקובלת האמיתית (מאת אדוננו (אלוקים).

הו אלוהים, אדון גבריאלי, מייקל וישראלפיל 0

עולם הנעלם והעד, אתה שופט בין עבדיך במה שהיו

בה הם שונים, הדריך אותי לאמת שבה הם שונים, ברשותך, כי אתה מנחה את מי שתרצה לדרך ישרה.

ואלוהים הוא כל-יודע וחכם, ויהי שלום וברכות ה' על מחמד נביאנו ועל כל נביאיו, ושלום וברכות ה' עליו בשפע.

מג'יד בן סולימאן

majed.alrassi@gmail.com

טל': 00966505906761

הכל עם התגלות לשליחים, גבריאלי הוא הגדול מבין המלאכים, והוא המלך אלמו.

ומיקאל הוא זה שעושה את המוטלאק אלמו.

והכל על ידי ניפוח התמונות כדי שאנשים יקומו ביום התקומה כדי לקבל דין וחשבון ופיצוי.

ופירוש בורא שמים וארץ הוא כל בורא.