

De etiquette bij het bezoeken van graven

Vanuit de jurisprudentie over het bezoeken van graven adviseerde de Profeet ﷺ zijn volk om graven te bezoeken, omdat deze een herinnering aan het hiernamaals bevatten en onthouding van hechting aan het wereldse voor degene die erover nadenkt. Het bezoeken van graven kan onderverdeeld worden in drie categorieën:

1. Een wettelijk voorgeschreven bezoek. (Islamitisch).

Bij dit bezoek verricht men smeekbede voor de overledene en vraagt men (Allah) om genade met hem te hebben naast dat middels dit bezoek men zichzelf met het hiernamaals herinnert.

2. Een niet wettelijk voorgeschreven bezoek (Bid'a).

Bij dit bezoek verricht men aanbiddingen zoals het lezen van de Koran, bidden en het brengen van offers. Dit zijn allemaal innovaties (Bida') enz. en leiden tot Polytheïsme (Shirk).

3. Een niet wettelijk voorgeschreven bezoek (Shirk).

Bij dit bezoek roept men de doden aan (in nood) en zoekt men hulp bij hen (middels de smeekbede), of legt men een gelofte bij hen af of brengt men een offer voor hen. En deze daden van aanbidding moeten alleen naar Allah gericht worden. En dit is polytheïsme (Shirk).

Het is aanbevolen dat de bezoeker de (mensen in de) graven begroet. Hij bidt (d.m.v. smeekbede) voor degenen die hij (specifiek) bezoekt en voor alle moslimbewoners van de begraafplaats. Dit op basis van de overlevering van **Buraydah**, moge Allah tevreden met hem zijn, waarin hij zei:

"De Boodschapper van Allah ﷺ onderwees hen wanneer zij naar de begraafplaatsen gingen. Hun spreker zei altijd: "Vrede zij met jullie, bewoners van deze verblijfplaats, vanonder de gelovigen en de moslims. Met Allahs Wil zullen wij met jullie herenigd worden. Wij vragen Allah om ons en jullie veiligheid te schenken."

(overgeleverd door Moeslim)